



*Om God heeft zij gewerkt.
Met God heeft zij gebeden
op God heeft zij gehoopt
tot God heeft zij gebeden.*

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha VAN HEULENBERGHE

weduwe van de Heer Honore GOEMINNE

geboren te Ooike op 27 januari 1912
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 16 oktober 1998,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Voor u meelevens en gebed danken U de families
VAN HEULENBERGHE - DE VRIEZE
GOEMINNE - DE STEUR.

Namis op vrijdag 14 november om 19 uur in de
parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Op haar 87ste jaar, is zij de eeuwige vreugde ingetreden in een gelukkige ouderdom. Als bekroning van een goed besteed leven, heeft zij de beslissende stap gezet, naar een ontmoeting met God die zij altijd trouw heeft gediend.

Gesproken uit een christelijke familiestam heeft zij met vader zaliger, haar best gedaan. Door haar taaië werkzaamheid wist moeder een gezin op te voeden, in eer en deugd. Kloek was zij naar lichaam, maar niet min naar de ziel. Aan alles wat ze dankbaar aanvaarde heeft zij gewerkt met geloof en vertrouwen, ze leefde mee met de parochie, de priesters, de wijk Rovorst, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Al die jaren heeft zij bemind, voor ons gewerkt, gezorgd en gebeden. Uw leven kunnen we in drie woorden samenvatten : beminnen, werken en bidden.

Met rustmoedige fierheid zat ze als een koning, rijk bij haar dochter op de Rovorst.

Hoe opgewekt, kon ze vertellen van vroeger...

Een feest was het voor haar, wanneer het hoogdag was. Hoe wist zij, geregeld en met welke zorg de H. communie te ontvangen.

Rustig is zij de Heer tegemoed getreden.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, bij u heb ik altijd gelukkig geweest, u waart altijd aan mijn zijde, hartelijk dank. Moge God u zegenen. Samen met vader zaliger heb ik voor u geleefd en voor u gewerkt. Bidt elke dag en leeft zoals vader en moeder het u voordeden, trouw aan geloof. Weest goed voor elkaar.

Dierbare familieleden, goede geburen en vrienden, ik dank U voor alles. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op uw barmhartigheid. O.L. Vrouw van Zeven Smarten, bekom ons goede en heilige moeders.