

†
TOT VROOM AANDENKEN AAN

ZUSTER MEDARDA

VAN HOOREBEKE MARIA

Zij werd geboren te Sleidinge op 4 maart 1903
is geprotest als Zuster van Maria te Brakel
op 11 april 1932
en gaf in liefdevolle overgave haar leven aan
haar God en Schepper terug te Deinze
op 6 september 1980.

Ze heeft alles gegeven aan Hem van Wie ze alles
had ontvangen en Hem alleen heeft ze tot haar
erfdeel verkozen.

Alles heeft ze geofferd uit liefde tot haar God
en een innig geluk was haar deel. Daarom had
ze steeds die optimistische kijk op het leven.
Daaruit putte ze haar levensmoed en wilskracht.
Zo hebben we Zuster Medarda gekend, 48 jaar
in dienst van de Heer en hier te Machelen 27 jaar
in dienst van de oudjes. Ze heeft ze verzorgd,
geholpen en bijgestaan in hun laatste ogenblik-
ken. Met zeer veel belangeloze toewijding deed
ze haar plicht, zelfs nog deze laatste jaren, die
laatste pijnlijke jaren, waarin een bijna onophou-
dend lijden haar deel werd. Die knagende pijn
aan handen, voeten en keel kon haar niet belet-
ten steeds weer naar " 't hospice " te gaan bij
" haar mensen ", steeds weer haar hulp te bieden
als dat nodig bleek. Ze bleef een zeer gewaar-
deerd gezelschap voor onze laatste bejaarden tot
het einde toe.

Druk. Lippens Machelen · Tel. 86.29.31

Dit alles bewonderen we in haar en we danken
Zuster Medarda in naam van allen die ze zo lief-
devol verzorgd heeft en van wie ze zoveel hield.
Nu heeft ze ons verlaten ! Op een zaterdag, is ze
naar haar hemelse Moeder teruggekeerd. Als
Zuster van Maria kon dat niet beter ! Hoe innig
trouw prevelde ze nog op haar sterfbed die
" laatste Weesgegroet " met ons mee !

We zijn ervan overtuigd, na zoveel lijden is
Zuster Medarda een nieuwe voorspreekster ge-
worden in de hemel voor allen die ze zo graag
zag : haar familie met wie ze innig lief en leed
deelde; haar congregatie waaraan ze zo gehecht
was. We rekenen op haar voorspraak en wij op
onze beurt willen haar onze dank betuigen door
ons bidden voor haar en tot haar.

Moeder Maria, voor wie Zuster Medarda zo een
grote liefde had, doe Gij voor haar wat wij niet
meer kunnen.

Om uw gebed en uw meelevens
danken U :

De Algemene Directeur E. H. A. Schatteman
de Algemene Verantwoordelijke en de
Zusters van Maria

De families Van Hoorebeke-Van Hoecke

Begraf. Michels en Zn Deinze - Tel. 86.11.14