

God geeft en God neemt. Zijn Heilige Wil geschiede.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Hilaire VAN HUFFEL

**zoon van wijlen Albert VAN HUFFEL
en Maria GAUQUIER,**

geboren te Oubraker op 19 april 1947 en onverwacht overleden in het A.Z. te Gent op 28 januari 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

God is de Heer van leven en dood. Hij plaatst de mens in het leven en roept hem weer terug. Sommigen oud, anderen nog jong zoals Hilaire.

Dit onverwachte afsterven beroert ons diep. De aard van zijn ziekte en de gepaste verzorging lieten niet vermoeden dat nog zo jong Hilaire het niet zou te boven komen. Hijzelf was er mee vertrouwd, soms mistroostig en gelaten, alsof hij aanvoelde dat het niet lang zou duren. De dood van vader zaliger had hem diep geraakt en blijvend getekend.

Zijn onzekerheid en kommer zijn nu voor altijd verdwenen. De barmhartige Vader zal zich over hem ontfermen en hem opnemen

in de Eeuwige Rust. Daar is geen lijden meer, geen gewezen en geen kommer.

De Eeuwige Vrede worde zijn deel.

Beste zuster en schoonbroer, bij dit vroeg afscheid zeg ik u veel dank voor uw bestendige bezorgdheid en uw wekelijkse bezoeken. Zorgt goed voor de kinderen, mijn stille troost.

Familie en vrienden blijf ik voor altijd gedanken.

Het verplegend personeel zal ik, met dankbaarheid in het hart, in mijn gedachten bewaren.

**De namis zal opgedragen worden op zondag
18 februari om 9 u.30 in de kerk van
Zegelsem.**

De families VAN HUFFEL, GAUQUIER,
VANDEPUTTE,

danken U voor uw bliken van medeleven
in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel