



AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Eliana, Anna, Simona  
VAN KEYMEULEN**

echtgenote van de Heer  
**RENE DE BEER**

geboren te Steenhuize, op 30 september 1934  
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent  
op 8 maart 1986,  
gesterkt door het sakrament der zieken.

---

't Er is van u hiernederwaard,  
geschilderd of geschreven,  
mij, moederken, geen beeltenis,  
geen beeld van u gebleven.  
Geen teekening, geen lichtdrukmaal,  
geen beitelwerk van steene,  
't en zij dat beeld in mij,  
dat gij gelaten hebt, alleene.  
O moge ik, u onweerdig,  
nooit die beeltenis bederven,  
maar eenzaam laat ze leven in mij,  
eerzaam in mij sterven.

(G. Gezelle)

Inderdaad moeder, het beeld dat wij van u in ons hart bewaren, is ons het meest dierbaar. Het is het beeld van een eenvoudige, altijd bezige vrouw, zichzelf vergetend voor de anderen, vol liefde en toewijding voor haar man, kinderen en kleinkindjes. Het is het beeld van Monneke, liefdevol zorgend voor haar pleegkindjes. Haar handen stonden nooit stil...

God, we begrijpen niet. Moeder stierf veel te jong. We hadden haar nog zo nodig. Maar we geloven dat ze leeft in Uw liefde.

In gebed blijven we met haar verenigd.

René DE BEER,  
Guy en Ria MALFROIDT-DE BEER,  
Marijke, Joost en Dorien,  
Rik DE BEER en verloofde Christine.  
De families VAN KEYMEULEN, DE BEER,  
DE DECKER en DE GEYTER,

danken U voor uw blijken van deelneming  
in de rouw.

---

Begraf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59