

Zie, Ik sta voor de deur en klop. (Openb.)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## **Maria - Lea VAN KEYMEULEN**

weduwe van de Heer  
**JULES MACHTELINGS**

geboren te Strijpen op 2 november 1903 en  
zacht in de Heer ontslapen te Zottegem op  
kerstavond, 24 december 1987, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken.

In afwachting van de komst van de Verlosser, is Moeder bejaard, van ons heengegaan. Na de dood van haar echtgenoot, bleef zij in de omgeving van haar kinderen wonen, in de sfeer van oude herinneringen. Vroom opgebracht, wist zij dat de Heer niet ver af was. Zij hield van O. L. Vrouw en beleefde mét haar de Advent met de dubbele gedachte, dat de eerste komst van Jezus in Bethlehem, ook aan zijn laatste komst doet denken. Rustig, was zij altijd klaar om de Heer te volgen dat Hij belooft bij een ander bestaan: "het ander leven".

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank U om het vele dat Gij deed om mijn laatste levensjaren gelukkig te maken. Jezus lone U daarom. Ik dank U vooral om het geduld en de fijngevoeligheid bij generatieverschillen. Ik bid voor U allen, maar op mijn beurt vraag ik U: vergeet ook Uw overledenen niet en dat de Heer ons weer verenigt bij het grote feest van Alle Heiligen in de hemel

Moeder van Deinsbeke, bid voor ons.

### **De families**

**VAN KEYMEULEN, MACHTELINGS,  
LABIAU en REYGAERT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Begravenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59