

Gelukkig wie het goed verstaat
met God en mens in vrede leven ;
't zal rust in 't hart met zegen geven,
en doet bij God ten hemel gaan.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN KONNEGEM

geboren te Everbeek op 26 januari 1903 en godvruchtig
overleden te Opbrakel op 31 mei 1967,
in sint Franciscuskliniek
gesterkt met het H. Oliesel.

Hij was Lid van de Xaverianenbond van Sint Franciscus.

De goede God heeft voor ieder mens dag en uur van afsterven verborgen gehouden. De Heer gaf aan ieder de raad in het Evangelie « Waakt en bidt ». Hoevelen in deze tijd worden niet verrast door een onvoorziene dood ? Gelukkig de mens die het zekere voor het onzekere neemt, altijd en overal bereid te zijn als de Heer komt door een goed en geregeld kristelijk leven.

Trachten we alle aardse dingen gering te schatten en ze te zien in leen en gebruikswaarde, want we hebben hier geen blijvende woonplaats, en zijn op doortocht naar een ander en beter leven, waar ieder loon naar werken zal ontvangen. Want onze daden volgen ons.

Voor de gelovigen, Heer, is de dood geen einde, maar een begin van een nieuw eeuwig leven. Zalig de dienaar, welke de Heer bereid vindt, als Hij hem rekening zal vragen. Bedroeven we ons niet als dezen, die bij de dood geen hoop hebben...

Jan-Baptist is altijd een plichtbewuste werkmans geweest, hij had de streek lief, waarin hij geboren en werken mocht van de vroege morgen tot de late avond in Gods schone en vrije natuur. Hij was gaarne onder de mensen waar hij vreugde schonk en vrolijk kon zijn. Velen waren hem genegen omdat hij zo werkzaam en gediensstig was. Vroeger dan hij vermoedde, op de drempel van een welverdiende rust, werd zijn levens-taak voleind. De Heer geve hem de eeuwige rust.

Bemide familie en mijn goede vrienden. Hebt allen dank voor de vriendschap en genegenheid waarmee ge me bejegend hebt. Alles gaat hier zo vlug voorbij. Echte liefde sterft niet. Blijven we elkaar gedenken in een vrome bede.

De families VAN KONNEGEM, SOURDIACOURT,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.

Vandriessche-De Vleeschauer, Nedebrakel