

Bid voor de ziel van

MEVROUW

Maria, Elisa VAN LAETHEM

weduwe van de Heer

Omer SPILEERS

geboren te Sint Cornelius-Horebeke op
23 september 1888 en plotseling over-
leden te Oudenaarde, op 8 april 1974.

Van deze dierbare overledene kunnen
wij een beste aandenken bewaren :
moedig heeft zij gewerkt en op voor-
beeldige wijze haar kinderen grootge-
bracht en haar gezin bestuurd. Stille
eenvoud en oprechte deugd leidden
haar in het leven ; haar rotsvast geloof
en getrouwe plichtsbetrachting heeft
zij als erfenis aan haar kinderen door-
gegeven.

« Welaan dan, gij trouwe en goede
dienares, met weinig waart gij tevreden
over veel zal ik U aanstellen, treed
binnen in de vreugde van uw Heer ».
(Lc. 17).

Dierbare kinderen, de dood komt ons
onverwacht scheiden ; doch troost u bij
de gedachte dat ik gereed was om te

sterven. Hebt dank voor al uw genegen-
heid en liefdevolle zorgen : dat de
Goede God er u om zegene.

Dierbare kleinkinderen, gij weet hoe-
veel ik van u hield : bewaart mijn
aandenken in uw hart vooral door uw
vroom gebed.

Vaart allen wel, eens komt het blij
weerzien in de hemel.

Goedertieren Heer Jezus, geef haar
de eeuwige rust !

Hr en Mw K. VERMASSEN-SPILEERS,

Hr en Mw E. SPILEERS-VAN ESSCHE,

Hr en Mw P. PATRON-SPILEERS en
kinderen,

De families
VAN LAETHEM en SPILEERS,

**danken U voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**