

«Geloofd zij Jezus-Christus.»



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Marie, Leonie VANLIERDE

echtgenote van de Heer

Angel SELOS

geboren te Everbeek op 19 september 1901
en godvruchtig overleden te Brakel
op 4 december 1982,
voorzien van het Sacrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Stil en bijna onmerkbaar is voor moeder de overgang geschied naar het andere leven.

Moedig en kordaat ging zij door het tijdelijke leven heen naar haar Schepper. Iedere dag erkende en prees ze de Schepper in de wederwaardigheden van het menselijk bestaan en die ze elke week dankte in de eucharistieviering. Van haar mag men zeggen dat ze haar brood niet in ledigheid heeft gegeten.

Een echtgenote vol liefde voor haar man en kinderen, hardnekkig in de strijd voor het bestaan en de groei van haar gezin.

De hoogste vorm van wederliefde om haar te danken is een bede tot de Hemelse Vader waarin we Hem vragen dat Hij haar zou willen opnemen in de eeuwigdurende vreugde van de hemel, waar geen lijden en geen pijn meer zijn en waar we, naar we hopen, eens voor eeuwig weer zullen samenzijn.

De families VANLIERDE, MATTHIJS, SELOS en
MENSCHAERT

danken U voor de blijken van kristelijke
deelname.

Begravenissen M. Piteraerents, Tenbosse 24 Brakel