



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Robert VAN LIERDE

weduwnaar van  
Albertine VANPEVENAEYGE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 22 juli 1923  
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters  
van Barmhartigheid te Ronse  
op 17 januari 1995,  
geterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

---

Christiane VAN LIERDE,                      zijn dochter,

en de families

**VAN LIERDE, VANPEVENAEYGE,  
VERSMISSEN, DETEMMERMAN,**

danken U voor de blijken van deelneming  
en gebed.

Nu onze dierbare overledene van ons is heengegaan in de gezegende ouderdom van 72 jaar voelt ieder van ons in zijn hart de pijn om dit verlies. Vaders leven was immers schoon en goed.

Dag en nacht heeft hij destijds gewerkt voor zijn gezin. Ook heeft hij in de mijnen gewerkt. En een mijnwerker weet wat werken is. In de duisternis van de nacht met de trein vertrekken, werken in de donkere mijnschachten en in de duisternis van de avond naar huis terugkeren.

Samen met zijn dochter heeft hij kunnen genieten van een rustige oude dag. Na het overlijden van zijn dierbare echtgenote vond hij een veilige thuis bij zijn dochter.

Lieve dochter, dank voor uw liefde en al uw goede zorgen aan mij gegeven.  
Beste familie en geburen, dank voor uw vriendschap.  
Blijf mij allen gedenken in uw gebeden.

---

Namis op zondag 5 maart 1995 om 9.30 uur.

---

Rouwl. & Druk. b.v.b.a. RAOUL. 9660 Brakel