

"Ik ben niet gekomen om gediend te worden
maar om te dienen
en mijn leven te geven voor allen."

Bid met ons tot God in dankbare
herinnering aan

ZUSTER PHILOMENA

Maria Clementina Van Loo

Geboren te Putte op 28 september 1913.
De Heer toegewijd als Zuster van Sint-
Franciscus te Oprakel op 18 maart 1937.
Naar het vaderhuis teruggekeerd te Oprakel op
27 mei 1995.

De Eerwaarde Heer Directeur,
De Algemeen Overste en de Zusters van Sint-
Franciscus,
De Families Van Loo en Van Eyken

danken voor uw gebed en uw medeleven.

Zuster Philomena was één van die mensen uit de
goede oude tijd die zich niet gehinderd voelde door
wetten en voorschriften. Integendeel, door ge-
stage arbeid en niet aflatend gebed stelde zij zich
vrij en totaal ten dienste van medezusters, van
medemensen, van haar familie en van haar ge-
liefde Heer.

Het meest opvallende beeld dat wij van haar mo-
gen overhouden is wel : haar dienstbaarheid en
haar gebedsleven.

Beschikbaarheid was voor haar geen ijdel woord
maar de zin van haar leven. Dit had ze niet in de
boeken geleerd, maar van thuis meegekregen en
verdiept. Haar intrede in de Congregatie van Sint-
Franciscus was een weloverwogen stap : zij zou
in zijn spoor leven.

Op vele plaatsen heeft Zuster Philomena dat
spoor van liefdevolle aandacht en van vurig ge-
bed nagelaten. Bijna dertig jaar was zij de engel
van de kloostergemeenschap te Sint-Maria-
Oudenhove : een onvolprezen kokkin, een bemin-
nelijke medezuster , een in-goed en vroom mens.
Door haar innige verbondenheid met de Heer en
met Maria, haar patrones en voorspreekster, is
zij ons allen tot een stichtend voorbeeld.

Samen met haar danken we daarvoor de Heer.
Wij leggen haar in de handen van de oneindig
goede God die nu haar geluk en vrede is.

Maria, onze toevlucht, help ons die haar liefheb-
ben en haar zullen missen.

Zij ruste in vrede.