

*Is alle leven op aarde broos
't mijn is gebleven dat van een roos,
vol dauw van genade die bloeien doet...*



**BID VOOR DE ZIEL VAN
Mejuffer Michèle VAN MAELDERGEM**

dochterken van

Heer Charles en Mevrouw Gabriëlle Van Hoorde
*geboren te Oprakel de 7 augustus 1946
en overleden te Brussel 8 de 23 september 1960,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Apostolische Zegen.*

Hoewel zij niet lang heeft geleefd, heeft zij toch een vruchtbaar leven geleid, want haar ziel was de Heer welgevallig, en daarom nam God haar ijlings weg uit deze wereld. De mensen die het zagen en vernamen verstonden het niet en kwamen niet tot de gedachte dat God over Zijn geliefden, op die manier, genaden en erbarming doet komen en zegentijke vergelding.

Te vroeg heeft Michèle ons verlaten en niemand had er ooit aan gedacht dat de Heer haar zo spoedig en zo onverwachts zou komen halen. Alles lachte haar immers tegen en de schoonste toekomst scheen haar weggelegd. Maar God wou het anders. Zij was voor Hem een zuivere diamant, de uitgelezen zaadkorrel, die alvorens honderdvoudig vrucht te dragen eerst sterven moet.

Michèle, gij waart een braaf kind, deugdzaam, eenvoudig en oprecht. Uw dagelijks morgenopdracht was een gebed om sterkte in uw ziekte, om geduld in de pijn. Aan Maria hadt gij uw jeugd gewijd en nooit vergat gij uw drie weesgegroettes.

Nu gij in de Hemel zijt, geïenk dat uw heengaan vele harten heeft bedroefd. Michèle, gij die zo fier waart op uw Ouders, bid voor hen de Heer om sterkte, alsook voor uw lieve broer en voor heel de familie. Wees voor hen een beschermster en voorspreekster bij de Heer. Vergaet ook diagenen niet die u liefhadden.

De familiën VAN MAELDERGEM,
VAN HOORDE,
VANDERMOTTEN en
FAINGNAERT

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

VAN DE MAELE