

Mijn God, Uw wil geschiede.



Dankbaar aandenken

aan mevrouw

JACQUELINE VAN MELCKEBEKE

echtgenote van de heer

VALÈRE VANDERSTRAETEN

geboren te Viry-Nouereuil (Frankrijk) op 6 juli 1925
en overleden te Zottegem-Grotenberge
op 25 maart 1999, na het sacrament der zieken
te hebben ontvangen.

Valère Vanderstraeten, kinderen en kleinkinderen,

De families Van Melckebeke, Claus,

Vanderstraeten en Schotsaert

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

O Heer, Gij hebt Mama tot ons geluk gegeven.
Gij vraagt ze ons weder, ons hart bloedt,
doch met christelijke gelatenheid geven wij ze U
zonder morren terug.
Haar leven was onberispelijk. Zij was een toonbeeld
van stille deugd, getrouw aan geloof en aan plicht,
eerlijk en rechtschapen tot in de geringste harer
daden.
Gezegend is zij heengegaan naar het rijk van de Vrede.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
gij weet hoezeer ik u allen beminde.
Uw liefde was de troost van gans mijn leven.
Heb dank voor de tedere zorgen waarmede gij mij
in mijn lijden hebt omringd.
En gij allen, beste bloedverwanten en vrienden,
dank voor uw genegenheid en uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus,
ik betrouw op U.

otte