

«O.-L.-Vrouw van Banneux, H. Maagd der armen,
bid voor ons».



WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

ZUSTER EDITH

Cordula VAN MELKEBEKE

Zij werd geboren te Dikkelvenne
op 7 januari 1908 en

deed professie als zuster van Maria
te Nederbrakel op 21 augustus 1933.

Zij is ons voorgedaan naar de eeuwige vreugde
te Maarkedal-Maarke op 30 maart 1992,
gerstekt door de H. Sakramenten.
en de Pauselijke Zegen.

God onze Heer, vandaag nemen wij afscheid, tijdelijk afscheid van zuster Edith en wij danken U om dat stille, eenvoudige religieuze leven van onze lieve medezuster. Trouw was ze bij het volbrengen van haar huiselijke taak in de gemeenschap van Floréal en haar zending als verpleegster bij de schoolkinderen en bij de zieken van Floréal deed ze met een groot hart. Er was ook een intense betrokkenheid bij het parochiaal leven van Floréal.

Zuster Edith, jij kende je zieken, jij ging ze opzoeken en bezoeken om ze te helpen en op te beuren. Jij mocht ze ook biddend vergezellen en bijstaan naar Banneux en naar Lourdes. De eenzamen en verlatenen kregen je voorkeurlijf-

de. Zo ben je gedurende méér dan 50 jaren, al goedgeoede door de straten van deze Brusselse randparochie getrokken met in je hart, op je lippen en in het gebaar van je handen, alleen maar dienstbaarheid en barmhartigheid.

Zuster Edith, jij bleef dienstbaar, praktisch ten einde toe, tot wanneer je krachten gingen slinken. Het heeft je veel gekost Floréal te moeten verlaten. Vanuit je diep geloof, je Eucharistische vroomheid en met je rozenkrans in de hand - dat beeld blijft diep in ons gegrift - zo heb je edelmoedig getracht het offer van afscheid te dragen en te verwerken. De ziekte en de miserie van de oude dag hebben aan je krachten en levensmoed veel gevraagd. Je medezusters en het verplegend personeel van Maarkedal zijn toen voor jou de zorgende engel geweest. En jij bleef ze allen biddend trouw in je hart dragen: je zieken, je medezusters en je familie.

Dank U wel, Heer, Drieëne God van liefde, Vader, Zoon en H. Geest, om alles wat zuster Edith voor ons geweest is en betekend heeft.

Dank je wel, zuster Edith, maar je taak is niet af... Wij vragen dat jij voor ons allen een goede voorspreekster zult zijn bij de Heer. En tot weerziens dan in de eeuwige vreugde.

«Mijn Jezus barmhartigheid.»

Om uw gebed en christelijk medeleven
danken U:

de Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke
en alle zusters van Maria,
de families VAN MELKEBEKE - AUDOORN.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde