



In tedere dankbaarheid
zullen wij steeds denken aan

MEVROUW

Marie-Louise VAN MULLEM

echtgenote van de Heer

Gerard VANDENABEELE

geboren te Nederename op 14 mei 1936
en gelovig overleden te Ronse
op 14 september 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Gerard VANDENABEELE, *haar echtgenoot* ;

Stefaan en Nadine VANDENABEELE-RAVIER,
Gerrit en Christine DE GEEST-VANDENABEELE,
haar kinderen ;

Marlies VANDENABEELE,
Jeroen VANDENABEELE, *haar kleinkinderen* ;

De families VAN MULLEM, VAN COPPENOLLE,
VANDENABEELE en MORES.

*Onze bijzondere dank gaat naar de familie, de vele
vrienden en kennissen die haar, vooral de laatste
jaren, liefdevol gesteund en opgebeurd hebben.*

We hebben moeten aanzien
hoe het leven je zachtjes verliet.
We konden niet meer met je praten
over ons immens verdriet.

Je lichaam heeft je vaak verhinderd
echt te leven.
De levenslange pijn maakte het moeilijk
om vreugde door te geven.

We hebben veel van je gehouden,
we leunden allen tegen je aan.
Nu kunnen we niet anders
dan op onze eigen benen staan.

De zware proef heb je doorstaan.
We kunnen je nu laten gaan.
Je kwelling is definitief voorbij.
De eeuwige vrijheid is thans nabij.

Christine