

Wees ons nabij Heer,
in de drukte van de dag,
in het duister van de nacht.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Jules VAN MUYLEM

echtgenoot van mevrouw

MARIA BRECHT

geboren te Steenhuize op 5 augustus 1912 en
godvruchtig overleden in de St-Elisabethkliniek
te Zottegem op 2 februari 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de oud-strijders 1940-45, Mijnwerkers,
Kerk en Wereld en gepensioneerdenvond.

Grootgebracht in de harde strijd om den brode,
heeft Jules vrij vroeg ervaren wat het is hard te
moeten werken. Hij schuwde de zware arbeid
niet. Als mijnwerker, in de donkere en ongezonde
schachten, heeft hij zelfs een groot stuk van zijn
gezondheid als tol moeten betalen. Hij deed het
om zijn gezin een betere toekomst te verzekeren.
Hij bezat die beroepsfierheid die eigen is aan
alle mijnwerkers: nooit versagen, altijd bereid,
steeds in de bres, tot hij niet meer kon. De achtergrond
van dit alles: taale plichtsvervulling
voor vrouw en kinderen. Hij was er fier op hoe
zijn kinderen en kleinkinderen vooruitgang maakten.
Hij zag ze graag rondom zich. Voor zo'n leven
vol goedheid en liefde, zal hij nu beloond
worden in de eeuwige liefde van de Heer.

De laatste maanden en jaren werden getekend
door ziekte, lijden en miserie. Hoe graag deed
hij niet, als het weder toeliet, zijn wandeling in
de open natuur. Hij vond dan steeds de tijd om
hier en daar een babbeltje te slaan: een aangename
verpozing, een kontakt met de medemensen
een atwisseling in dat thuiszitten en niet meer
kunnen.

Beste Maria, kinderen en kleinkinderen, dank
voor alle stille attenties, al uw dienstbaarheid,
uw blijvende zorg gedurende mijn ziekte, de Heer
zelf weze uw beloning. Vergeet mij niet in uw
gebed. Blijf de schone kristelijke waarden die u
meekreeg in ere houden.

Goede familie en bureu, ook u ben ik dankbaar
voor uw vriendschap en genegenheid.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers,
bid voor hem.

Namis: dinsdag 22 februari om 19 uur in de kerk



De families: **VAN MUYLEM, BRECHT,**

VAN DEN BOSSCHE en VAN WAYENBERGE

zijn U erkentelijk om uw kristelijke deel-
neming en DANKEN U.

Begr. L. Haustraete-Ritserveldt - 9561 Steenhuize
☎ 054 / 50 10 59