



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Emiel VAN NIEUWENHOVE

echtgenoot van mevrouw
Suzanne VAN LIERDE

geboren te Erwetegem op 19 september
1903 en godvruchtig overleden te Zottegem
op 18 juni 1974, gesterkt door de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.
Oudstrijder 1940-45.

Heer onze God,
pijn en lijden
blijdschap en vreugde
tekenen ons bestaan.

Nu deze dierbare overledene
na een lange ziekte van ons is heengegaan
zijn wij bedroefd om zijn overlijden
maar danken U
omdat onze zorg voor hem
ons dichter bij elkaar heeft gebracht

en dat wij van hen mochten leren
dat ook het lijden
een weg kan zijn naar U
dank zij Jezus Uw Zoon.

(Liturgie der overledenen.)



De families : VAN NIEUWENHOVE,
VAN LIERDE,
D'HAENENS en
VAN PAEMEL.

danken U voor uw kristelijke deelneming
en uw vroom gebed.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem