

" Heer, onze Heer, hoe bewonderenswaardig  
is uw Naam over heel de aarde ".  
(liturgie Drievaldigheidszondag)



OPDAT ZIJ VOOR ALTIJD GELUKKIG  
SAMEN MET HAAR ECHTGENOOT  
GODS NAAM BLIJVE PRIJZEN,  
**BID VOOR MEVROUW**

## **Maria, Louise Van Nieuwenhove**

weduwe van de Heer

**T H E O F I E L V E K E M A N**

die het levenslicht zag op 16 oktober 1875 en  
overleden te St Maria-Oudenhove op 14 juni 1965  
voortaan het eeuwig licht mag aanschouwen,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en der stervenden, tekenen van Gods liefde.

Het heeft de Heer behaagd moeder, na een  
lang en vruchtbaar leven, de eer toe te kennen  
in zijn nabijheid te komen leven. Haar leven en  
vooral de laatste tijd van haar leven op aarde  
was een ware voorbereiding op de grote stap.  
Vijf en zestig jaar heeft zij het huwelijksleven  
gekend en ook na het verlies van haar echtgenoot  
is zij bekommerd gebleven voor haar kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat kun-  
nen zij zelf getuigen. Mochten zij allen van haar  
leren dankbaar te zijn voor ieder goed mens.

Schoon is het, Louise, heden in vervulling te  
zien gaan, wat de priester op de huwelijksdag  
u heeft toegewenst en waarvoor hij ook tot God  
heeft gebeden :

" zij weze waardig door haar eerbaarheid,  
geacht om haar zedigheid,  
orderlegd in de hemelse lering,  
moeder van een talrijk kroost,  
deugdzaam en onschuldig,

en moge zij komen tot de rust van de zaligen  
en het rijk der hemelen ".  
Bid den wij voor haar, maar ook opdat haar  
schoon moederlijk voorbeeld navolging kenne.



De families VAN NIEUWENHOVE, WAUTERS,  
VEKEMAN en VERSTRAETEN

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en

**DANKEN U.**

---

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.