

† GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van de heer

Florent, Emiel VAN NIEUWENHUYZE

echtgenoot van Mevrouw

AUGUSTINE DUPONT

Ere-voorzitter van de Kerkraad
van Sint-Britiuskerk te Etikhove.

*Hij werd geboren te Etikhove de 12 oktober 1887
en overleed aldaar de 5 februari 1963, na met groot
geloof en volle onderwerping al de troostmiddelen van
onze Moeder de H. Kerk te hebben ontvangen.*

„Zie, aldus sterft de rechtvaardige”. Deze woorden kunnen wij op FLORENT toepassen, hij die een leven van geloof en godsdienstigheid heeft geleid; zoals zijn leven is geweest, zo is ook zijn verscheiden geweest. Hij heeft de Heer gediend met al zijn krachten en de Heer is hem barmhartig komen uitnodigen tot de grote ontmoeting na hem op overvloedige wijze met Zijn genaden te hebben gesterkt en door het lijden te hebben gelouterd. FLORENT is door het lijden nooit verbitterd geworden maar hij heeft het aanvaard „om aan te vullen voor de Kerk van God, wat aan het lijden van Kristus ontbreekt”; daardoor heeft hij zich steeds meer onthecht van het vergankelijke en heeft zich in staat gesteld om rijkelijk te delen in de genaden van de verlossing. Steeds was hij opgeruimd, want hij verheugde zich in de Heer, goed en voorkomend voor allen; ook gedurende zijn lange ziekte kon hij nog meelevens met de gebeurtenissen die zich voordeden in zijn familie en op de parochie.

Omdat hij een man uit één stuk was en een voorbeeld voor de parochie — wat hij gebleven is tot het einde van zijn leven — werd hij in 1934 gekozen als lid en in 1945 als voorzitter van de Kerkraad; alleen de ziekte was in staat hem zijn post te doen verzaken omdat hij oordeelde dat hij die naar behoren niet meer kon bekleden. Zijn edelmoedigheid in het vervullen van zijn ambt, strekt hem tot eer; hij heeft het gedaan, zo lang als het maar enigszins mogelijk was.

Zijn nagedachtenis zal steeds in eer blijven, niet alleen bij zijn echtgenote en familie, maar bij allen die hem hebben gekend. Zijn verdienstelijk leven zal hem ongetwijfeld „de kroon van het leven verwerven, die God heeft beloofd aan hen die Hem beminnen”.

Dierbare Familie en vooral gij mijn toegewijde Echtgenote, hebt dank voor de vele zorgen en de grote edelmoedigheid mij betoond gedurende mijn krankheid. Ik wacht op u in het Vaderhuis; ik zal voor u bidden; bidt gij voor mij.



WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-
LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GEBEDEN.

Mw Florent VAN NIEUWENHUYZE-DUPONT
zijn echtgenote;

De Families

VAN NIEUWENHUYZE, DEN HAERYNCK,
DUPONT en MICHAUX