

Met vreugde Heer verschijnen wij voor U !
Want het is heerlijk Uw naam te prijzen !



Dit zij U een vrome herinnering aan het leven van
Zuster

Leontine Van Nieuwenhuyze

(Joseph Marguerite)

geboren te Etikhove, op 11 september 1894 en
heel onverwacht van ons heengegaan, begeleid
door de H. Sacramenten van de zieken,
op 12 juli 1975.

Ten allen tijde is het een zware opdracht religieuze te zijn. Van deze heilige opgave heeft de dierbare Overledene zich stichtend gekweten. Zo goed dat wie haar heeft mogen leren kennen, haar moeilijk zal vergeten. Haar toewijding aan de opvoeding van jonge mensen heeft vele gelukkige sporen nagelaten. Graag kwamen ze terug. Rijker en schoner gingen ze terug van haar weg. Haar leven was getekend door haar onvermoeide toewijding, haar wijs doorzicht, haar diepe godsvrucht. In haar spreken, en zwijgen, overal voelde men aan wat zij wilde zijn : een godgewijde, een gewillig werktuig in de handen van haar oversten, een trouwe wegwijzer naar de Heer.

Haar eenvoudige, oprechte geestelijke levenswijze was een sprekend bewijs dat de Heer haar beminde, dat zij hield van allen die haar waren toevertrouwd.

Haar leven zong een boeiend lied, schroomvol verlangend en gevend, een lied dat nu uitsuisd in Gods eeuwige liefde en stilte.

Dierbare Zuster, uw stil heengaan heeft ons verast, wij zullen uw voorbeeld missen, in uw trouw aan de kloosterregels en gebruiken. Bid voor uw geliefde congregatie, voor de jeugd, voor uw vele vrienden, voor de bejaarden. Wij danken God voor de gaven die Hij door U ons heeft gegeven.

O Kristus, licht en dageraad, neem haar op in Uw eeuwige vreugde.

G. Balcaen, Koster-Organist, Gavere.

Zusters O.-L.-Vrouw Visitatie en
de familie Van Nieuwenhuyze

danken voor de bliken van
christelijke deelneming.