

Geloofd zij Jezus-Christus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Policarpus Van Ongeval

echtgenoot van Mevrouw

Leopoldine Sterqui

geboren te Delftinge, den 10 Augustus 1879 en aldaar
godvruchtig overleden den 23 Juni 1943,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Zijn leven is een voorbeeld geweest van vele deugden. Hij bezat een groot geloof, eene diepe ootmoedigheid, een groote godsvrucht tot het H.Hart van Jezus en tot Onze Moeder Maria. Medelijdend voor zijnen evenmenschen ter liefde Gods, liet hij niemand onbeholpen van zich weggaan. Ook wordt zijn heengaan door allen betreurd.

God beproefde hem, door hem eene onverbiddelijke ziekte over te zenden. Met grooten moed sprak hij over zijne ziekte en over zijn nakend einde. Met groote zorg bereidde hij vóór en ontving met groote godsvrucht de laatste heilige Sacramenten.

Gelukkig de mensch die het uur zijner dood altijd voor oogen heeft, en zich dagelijks bereidt om wel te sterven. (Nav. Christi I. 23)

Vaartwel, duurzame echtgenoot. Ik moet u helaas te vroeg verlaten, en ik weet dat ik bij u een groote leemte achterlaat. Doch het is Gods wil, wij moeten ons onderwerpen. Duurbare familieleden en vrienden, gedenkt mijne ziel bij den Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

.....
Drukkerij R. Piersaert, Geeraardsbergen

Mevrouw Policarpus Van Ongeval, geboren Leopoldine Sterqui ;

De Families Van Ongeval, Sterqui en Vercleyen,

danken voor de bewijzen van genegenheid

ontvangen bij 't afsterven van hun betreurden

Mijnheer POLICARPUS VAN ONGEVAL