

*En toch heb ik getracht
steeds weer een goed mens te zijn...*

Enkel verdriet is van de ziel het wezen.
Een zelfde eenzaamheid sluit allen in.

In liefdevolle herinnering aan

De grootste liefde heeft geen andre zin
dan in elkanders oog het leed te lezen.

Eric Van Oorschot

Gelijk het was in 's werelds oerbegin,
gelijk het is en altijd weer zal wezen;

Geboren te Opbrakel, 18 mei 1949
Overleden te Bratislava, 14 juni 2004

de grootste liefde kan ons niet genezen:
een zelfde eenzaamheid sluit allen in.

Ed Hoornik

We missen je

