



GODVROUCHTIG AANDENKEN

aan Mijnheer

## LEO - RENÉ VAN OORTEGEM

echtgenoot van Mevrouw

SARA MANSSENS

geboren te St Blasius-Boekel, de 14 augustus 1894  
en er godvruchtig overleden, de 27 januari 1964,  
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

**Hij was Oudstrijder en lid van de Bond van het H. Hart.**

Nu Vader zo plots van ons is heengegaan beseffen wij maar pas hoe gelukkig we waren dat God ons een Vader gegeven heeft, waarop we fier mochten gaan, en die ons tot voorbeeld strekte.

De lange jaren welke hij met ons heeft doorgebracht, genoten wij van een stil geluk, dat aan die gezinnen wordt gegeven waar liefde en eendracht heersen.

Gestaald door die vreselijke oorlogsjaren van de eerste wereldoorlog heeft hij altijd tenvolle zijn plicht vervuld, maar toch bleef hij eenvoudig en vriendelijk, zodat nu een groot aantal vrienden met ons zijn heengaan diep betreuren.

Hij was diep godvruchtig, hij bad met ons, gaf ons het goede voorbeeld, en heeft bij ons weten nooit een bondsmis verzuimd.

En plots heeft de Heer hem tot Zich geroepen, ons verdriet is nu zo groot als ons geluk eens was, maar we troosten ons met de zekerheid dat voor Vader nu het eeuwig geluk begonnen is, en we hem eens zullen weervinden.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw liefde en uw zorgen. ik verlaat u om tot God onze Vader terug te keren. Blijft eensgezind rond moeder en bidt voor mij, van uit de Hemel zal ik over u waken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

MELCKEBEKE ZOTTEGEM



DE FAMILIES VAN OORTEGEM EN MANSSENS

DANKEN U VOOR DE GEBEDEN VAN

DEELNEMING IN HUN DIEPE ROUW.