



In dankbare herinnering aan

MEVROUW

## Rosalie VANOPBROECKE

weduwe van de Heer Gaston OGEZ

geboren te Ronse op 17 april 1904  
en er godvruchtig overleden op 31 maart 1997.

De Heer Lucien OGEZ, *haar zoon;*

De families VANOPBROECKE-WILBORTE en  
OGEZ-SENTRIE,

*danken U voor uw gebed en medeleven.*

Heer, onze God,  
de naam van elke mens  
staat gegrift  
in de palm van uw hand.  
Wij vertrouwen U  
onze dierbare overledene, Rosalie, toe.

Help ons geloven  
dat wij over de dood heen  
in liefde met elkaar  
verbonden blijven,  
dank zij Jezus,  
uw Zoon, onze Heer,  
die Gij uit de dood hebt opgewekt,  
omdat Gij trouw blijft  
aan de liefde,  
vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid.

Mijn dierbare zoon Lucien, dank U duizendmaal  
voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Uw aanwe-  
zigheid rond mij maakte mij het leven aangenaam  
en het lijden zachter. Tot weerziens bij de Heer.

Beste familie en vrienden, dank om elke blijk van  
vriendschap en sympathie ; blijft mij gedenken in  
uw gelovig gebed.

---

Rouwdienst Devos. Ronse.