

Heer, Geef de eeuwige rust aan

†

MEVROUW

Irma VAN OYCKE

**Weduwe van de Heer
Remi TRONCQUO**

Geboren te Brakel, op 19 juni 1905 en overleden te Brakel op 28 juni 1974, gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Voor deze zwaar beproefde vrouw is haar taak hier op aarde ten einde. Negen jaar na het heengaan van haar man en een jaar en half van haar zoon en na een langdurige ziekte die plots een einde heeft gemaakt. Lang en edelmoedig heeft zij zowel in goede als in kwade dagen haar werk en haar zorg besteed voor het welzijn en het geluk van allen. Alleen in haar huisje op het hoeksken heeft ze, soms droevig en ziek haar laatste stuk levensweg afgelegd om op te gaan naar een ander en beter leven, waar de haren waren voorgegaan. Vol overgave, met spijt in het hart voor allen die haar nog zo

dierbaar waren hier op aarde, is ze van ons weggegaan, trouw aan haar geloof en vol hoop op God.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, steeds waart gij het voorwerp van mijn zorg en liefde. Blijft de beste zorg besteden aan Katleen, dat het met de andere kinders kerngezond en gelukkig mag opgroeien.

Dierbare familieleden en kennissen, wat kan het leven hard zijn en kort. Alleen het kristen geloof geeft ons troost en toegang tot een beter leven bij de Heer.

Zij ruste in vrede !

De Families :

VAN OYCKE, DE VCS, TRONCQUO en
HAEGEMAN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove