

Gelukkig die in God geloven
Als zulke wonden 't harte slaan:
Het is de Vader van hierboven,
die 't zo gewild heeft en gedaan,

+

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

René VAN PETEGEM

echtgenoot van Mevrouw

Celeste VAN CAENEGEM

geboren te Erwetegem, de 8 Juli 1891 en er

godvruchtig overleden de 12 April 1952,
gesteekt door de HH. Sacramenten en Pauselijke Zegen

Lid van St Barbaragenootschap en alle andere
godvruchtige Genootschappen.

Gelijk de herfststorm de eik neervelt, zo heeft de dood
hem geslagen, onverbiddelijk en niets mocht baten om
dit te verhelpen.

Ja de mens denkt soms dat hij lang zal leven, maar
de gezondheid is maar een ijdel woord, het lang leven
maar een droom. Daarom geeft de dood de mens zalige
lessen, zij leert ons hoe klein wij zijn voor God en hoe
kortstondig het leven is voor de eeuwigheid.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, opge-
ruimd van karakter, was hij van iedereen bemind en
bij allen die hem kenden zal zijn gedachtenis in
zegening blijven.

Duurbare Echtgenote, voor u is mijn vroegtijdig heen
gaan buitengewoon hard. Waar levensbanden gebro-
ken worden nestelen doodschaduwen in de ziel en 't is
of 't leven wijken wil. Doch er is op aarde troost voor
alle lijden. De bergrots heeft haar bron, de doornstruik
heeft zijn roos, het lijden heeft zijn betekenis en vrucht,
Hoe gelukkig is de mens, midden zijn beproeving en
lijden, met de overtuiging « Wij gaan naar de glorie op
dezelfde manier als de Meester. »

Goede familieleden en vrienden er is een brug tussen
hen die heengaan en achterblijven. Die brug is het
gebed, Ik reken dus op het allerlaatste maar ook aller-
beste wat gij voor mij kunt doen : een dagelijks gebed
tot lafenis mijner onsterfelijke ziel,

Bid de 4 Akten voor de overledene,

Uitg. R. Van Der Linden, koster, Erwetegem

Mevrouw René VAN PETEGEM, geboren Celeste VAN
CAENEGEM,

De familiën VAN PETEGEM, VAN CAENEGEM, WAL-
RAEVENS en VAN DER SCHUEREN

bedanken U van harte voor de blijken van
deelneming hen betoond in hun diepen rouw.