

Leef wel, en gij zult gerust sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie VAN PEVENAGE

weduwe van de Heer

Leopold SPITAELS

geboren te Parike op 15 april 1880 en godvruchtig overleden te Everbeek St. Maria op 7 juli 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De zielen der rechtvaardigen berusten in Gods hand, de eeuwige dood zal hen niet raken. In het oog van de zondaar schijnen ze dood en hun heengaan een groot ongeluk : maar zij leven in vrede (Boek wijsheid). Het enige en blijvend geluk van een mens is God te dienen en zijn geboden te onderhouden.

Vaartwel mijn kinderen en familie : bedroeft u niet maar weest eerder verheugd omdat ik het ware leven heb gevonden. Van hier boven bid ik voor U.

Eerwaarde zusters hebt dank voor uw goede en genegen zorgen ; weest mij in uw gebeden indachtig en tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families VAN PEVENAGE, SPITAELS, LEYMAN, VAN LOVEN en VERBRUGGEN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.