



*Er is geen dood.
Mensen sterven alleen
als we ze vergeten.
Als je aan mij blijft denken
zal ik altijd bij je zijn.*

Isabel Allende

Herinnering aan

Arsène Van Rijckeghem

echtgenoot van wijlen
Godelieve Coppens

geboren op 27 oktober 1924 in
Nederbrakel en toch nog onverwacht
van ons heengegaan op 23 juli 2004
in Zottegem.

Liefste Papa,

Toen je midden juni naar het verzorgings-
tehuis Floreal moest verhuizen, wisten we
al dat je nooit meer in je eigen huis zou
kunnen wonen, de enige plek waar je je
goed voelde. Toch hoopte je, tegen beter
weten in, dat je verblijf er niet lang zou
duren. Je wou zo snel mogelijk weer thuis
zijn. Nu ben je thuis, bij mama.

Toen we in 1988 veel te vroeg van mama
afscheid moesten nemen, maakten we ons
zorgen over jou. Maar je werd een
voortreffelijke huisman, onafhankelijk van
iedereen. Je leerde ons ook om zelfstandig
te leven. Wij hadden je graag nog wat
langer bij ons gehad.

Dank voor alles wat je ons gegeven hebt.

Geef mama een klinkende zoen van ons.
Tot ziens.

Patricia, Chris, Anne, Paul,
Kurt, Jürgen, Sven.