



*Moeder is gestorven  
haar leven is voorbij.  
Neen, niet voorbij  
zij heeft verworven  
door Gods barmhartigheid  
een aureool van eeuwigheid.*

Vroom aandenken aan

MEVROUW

**Augusta VAN RYSSELBERGHE**

weduwe van de heer Karel VAN DER SYPE.

Zij werd geboren te Laarne op 29 april 1908  
en overleed te Maarkedal op 22 februari 1996  
gesterkt door het sacrament der zieken.

*Lid van de bond van Gepensioneerden  
Ere-bestuurslid van de K.V.L.V.*

---

*De kinderen, kleinkinderen en familie  
van de dierbare overledene danken u  
om de gebeden en deelneming in hun  
rouw.*

---

*Begrafenissen-Funerarium De Ridder, Zaffelare  
Druk. Coppens bubu, Beervelde*

M'n God, ik zeg U dank  
voor alles wat ik mocht beleven  
voor elke lente,  
voor elk kind dat mij gegeven,  
voor elke blijk van vriendschap  
in mijn leven.

M'n God, mij zo nabij,  
Ook als het leven tegenstond  
heb ik uw aanschijn steeds gezocht  
in elke pijn, in elke tegenslag.  
Gij bleef mij steeds nabij:  
een vader op mijn wegen.

M'n God, Gij weet,  
en Gij alleen,  
dat ik het liefste van mijn wezen,  
mijn kind, aan U gegeven heb  
om in uw dienst  
en dienstbaar aan de mensen  
voor U alleen te leven.

M'n God,  
mijn leven is verleden.  
Ik kom naar U  
Gij waart de ziel  
van al wat schoon was in mijn leven.  
Nu zijt Gij alles:  
ik verdwijn in U.