

*Niemand leeft voor zichzelf alleen,  
niemand sterft voor zichzelf alleen.*



Liefdevol aandenken aan  
DE HEER

## Germain VANRYSSSELBERGHE

echtgenoot van Mevrouw  
Agnes VANOOTEGHEM

geboren te Eine op 26 januari 1923  
en godvruchtig overleden te Waregem op 9 april 1992,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

*Ere-leraar van het Vrij Instituut Sint-Lucas  
Hij was lid van de Confrerie O.L.Vrouw van Halle  
en van de Christenbond van gepensioneerden.*

—  
Wanneer de ziekte van de Overledene zoveel machteloze verslagenheid en zoveel medeleven heeft verwekt, dan is het omdat hij zelf niet voor zichzelf heeft geleefd. Hij had een gouden hart.

Zijn heengaan is een harde slag voor de familie en vrienden. Maandenlang hebben ze gebeden en gestreden voor zijn leven. Nu is de ontgoocheling groot.

Hij leefde in trouwe eenheid met zijn echtgenote. Oordeel, gezindheid, verlangens en problemen: alles voelden ze gelijk aan, twee mensen die één waren in goede en kwade dagen, tot de dood hen scheidt.

Hij bleef zich liefdevol en fier verbonden voelen met zijn zoon en zijn gezin. De kleinkinderen verliezen een lieve en liefdevolle opa.

De Overledene had veel goede vrienden. Zijn vriendschap was minzame attentie en medeleven in woord en daad. Wij zijn er hem dankbaar om.

De Overledene was opvoeder in zijn levenstaak. Veeleisend en gelijkmoedig heeft hij zijn eigen vakbekwaamheid met volle toewijding overgedragen op een generatie jonge mensen.

Met St.-Paulus kan hij zeggen dat zijn taak volbracht is. Hij heeft de goede strijd gestreden en het geloof bewaard. Nu wacht hem dan ook de beloning van het eeuwig leven.

Dierbare echtgenote en kinderen, dank voor uw grenzeloze toewijding, uw zorgende aanwezigheid tot over de grenzen van uw krachten. Het is mijn grootste steun geweest.

Dank voor familieleden die zo lange tijd zo meevoelend hebben meegeleefd en onschatbaar dienstbaar zijn geweest.

Dank ook voor alle goede zorgen en uitzonderlijke vriendschap van vrienden en medisch personeel.

Moge God de dierbare Overledene liefdevol ontvangen en laten delen in een eeuwig leven, waar geen pijn of ziekte, geen zwakheid of hulpeloosheid meer zijn, en moge door zijn dood de band van zorgende liefde niet verbroken, maar verstevigd worden. Mocht hij de voorspreker zijn voor allen die rouwen om zijn heengaan: dat zij de levensmood terugkrijgen, waarvan hij zelf zo diep heeft getuigd.

Dat hij ruste in vrede.

Mevrouw Agnes VANOOTEGHEM,  
Architect en Mevrouw Dirk VANRYSSSELBERGHE-  
VAN LANCKER en kinderen,  
De families VANRYSSSELBERGHE-VANOOTEGHEM

*danken U van harte  
voor de bliken van kristelijke deelneming.*



 DRUKKERIJ  
VAN WASSENHOVE