

In Liefde en vertrouwend op de Heer
denken wij terug aan

Zuster XAVERIANA

Madeleine Van Rijsselberghe

geboren te Laarne op 7 oktober 1909,
geprofest als zuster van Maria te
Brakel op 20 augustus 1935,
geroepen tot de eeuwige vreugde
te Kemzeke op 8 december 1977.

Advent is tijd van dromen
naar helder morgenlicht
een lied of een gedicht
geluk om in te wonen.

Maar soms groeit voor ons ogen
de einder dicht met mist
die nergens redding wist
of rust of mededogen

Dan loopt ons hart verloren
langs wegen van advent.

De geest, die doolt, herkent
de weg niet of de sporen.

Soms lopen dan de wegen
door vreemde duisternis
van pijn en diepst gemis
het Licht van Kerstmis tegen.

En wij, die niet begrijpen,
vrouwen de handen stil.

Een lied van Hopen wil
in 't Licht van Kerstmis rijpen...

L. V.

Om uw gebed en uw meelevens danken :
de Algemene Directeur
de Zusters van Maria,
de Familie Van Rijsselberghe-Troch
de Parochiepriesters van Kemzeke.