

Liefdevol aandenken aan :

DE HEER

Emiel VAN RUYSKENSVELDE

Weduwnaar van Mevrouw
Alice VAN DEN BOSSCHE.

Geboren te Erwetegem op 6 april 1923
en plotseling van ons heengegaan in
het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 22 juli 2000.

Gesterkt door het H. Sacrament
der zieken "In extremis".

De familie dank U voor uw medeleven
en gebed in deze rouw.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk van Erwetegem op
zaterdag 26 augustus 2000 om 18 uur.

Rouwcenter DENIJS, Zottegem (09) 360 12 52

Het was als een donderslag bij klaarlichte hemel
dat je uit ons midden werd gerukt.

Moe zijn heb je nooit gekend, als je kon diensten
bewijzen was je steeds present.

Je was altijd daar, altijd vriendelijk, altijd bereid te
luisteren, altijd bereid een handje toe te steken.

Zo heb je iedereen, 't zij jong, 't zij oud, je liefde en
vriendschap doorgegeven.

Mensen gaarne zien en helpen was een hobby van jou.

Je was een eenvoudig en goedhartig man, liefst
ongemerkt, maar steeds een man, een monument
van woord en daad.

Met een kwinkslag en gezonde lach ging je door
het leven.

Samen met ons ma zorgde je er steeds voor dat wij
niets ontbraken. Zes jaar geleden moesten we echter
afscheid nemen van haar.

De pijn en verdriet om haar heengaan hebben we
samen met jou in lief en leed gedragen.

We vonden het fijn een deel van onze vrije tijd bij
jou door te brengen. Bij jou kwamen we tot rust.

Als vader en grootvader hield je van je kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden.

Je levenslust, vastberadenheid en dienstvaardigheid
hebben we steeds weten te appreciëren.

Bedankt voor alles pa, pépé we gaan je missen.