

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Frans Van Schoorisse

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN BUTSEL

geboren te Mechelen de 29 October 1911 en godvruchtig overleden te Schorisse de 21 Februari 1964.

Gesterkt door de HH.Sakramenten.

Oud-Strijder 1940-45

Lid van de Muziekmaatschappij

« Onder Ons. »

Ik geloof in het Eeuwige Leven.

God heeft de mens geschapen om Hem te dienen in dit leven en hem te aanschouwen in het eeuwig geluk. In die geest moeten wij het afsterven van onze dierbare overledene willen bekijken: vroeger dan we dachten heeft hij deze wereld verlaten, doch in Gods ogen was zijn taak volbracht. Hij heeft de Heer trouw gediend en voor zijn gezin hard gewerkt. We treuren om dit onvoorzien heengaan uit ons midden, maar met de Kerk bidden we vertrouwvol om het loon dat de Heer schenkt aan wie Hem oprecht gediend hebben.

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Vader, midden uw rechtmatige smart zult gij buigen voor Gods Heilige Wil. De christelijke hoop die we hebben op een eeuwig en onverstoobar weerzien zal u sterken. Ik blijf u dankbaar voor uw trouwe en liefdevolle genegenheid; blijft gij mij altijd gedenken in uw gebeden en in het H.Misoffer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Frans VAN SCHOORISSE geboren Maria VAN BUTSEL;
Mr en Mw Hubert OCKERMAN - VAN SCHOORISSE en kinderen
Frank, Dirk en Wim;
Mijnheer Albert VAN SCHOORISSE;
De familie VAN SCHOORISSE-VAN DER STICHELEN;
De familie VAN BUTSEL-THIENPONT;

danken innig om uw gebeden
en om uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.