

Wij hebben dit leven om God te dienen  
De dood om Hem te ontmoeten  
De Eeuwigheid om Hem te genieten  
en Hem niet verder te zoeken (E Swertz)



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Oscar-Jozef VAN SCHOORISSE

echtgenoot van

Mevrouw GERMAINE D'HAENZE

geboren te St-Blasius-Boekel de 13 juli 1894 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 12 februari 1977, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Hij was ere-eerste schepen der gemeente, lid van de Parochiale verenigingen en de Pauselijke Missiewerken.

De vele talenten en gaven die deze achtbare overledene van de Heer heeft gekregen, heeft hij kwistig, naarstig en belangloos ten dienste gesteld van zijn schoon gezin en evenmens. Terecht mogen op hem de woorden worden toegepast van het Evangelie:  
"Verheug U goede knecht voortaan:  
gij hebt mij trouwe dienst gedaan  
tot d'allerminste kleinigheid;  
Verheug U in der Eeuwigheid

(math parabel der talenten)

De dierbare overledene heeft aan het werk en het gebed het lijden gekoppeld: Hij heeft lang en veel maar goed geleden: zijn langdurige ziekte is het sprekend bewijs hiervan: altijd heeft hij Het Lijden uit Gods Handen aanvaard met heldhaftige verduuldigheid en met edelmoedige overgave aan Gods H. Wil, want hij was er van diep overtuigd dat het woord van St Paulus pure waarheid is:

«Wie met Jezus lijdt  
Zich ook in Hem verblijdt...»  
Werken is goed, bidden is beter,  
Lijden is best (Pr. Edw. Poppe)

Mijn geliefde echtgenote, dierbare kinderen, kleinekinderen en familieleden «vaert wel ende levet scoone» Ik heb U steeds het voorbeeld gegeven van een vroom rechtschapen leven en het is mijn grootste vreugde U allen de weg der kristelijke deugdzzaamheid te zien bewandelen. Ik dank U voor uw kinderlijke liefde en toegewijde zorgen, toen ik ellendig en hulpbehoefstig was geworden. Dat God U er om zegene en lone.

Bewaart mijn aandenken in uw Hart, vooral dan door het gebed want ouders leven voort in hun kinderen zolang dezen voor hen bidden. (Mgr Cruysberghs)  
Tot weerziens bij O.L. Heer.

de 4 akten voor de overledene a. u. b.  
Heer Jezus geef hem de Eeuwige Rust.

Namis op zaterdagavond 5 maart te 19,30 u.

---

Mevrouw Oscar VAN SCHOORISSE D'HAENZE,  
Juffrouw Christiane VAN SCHOORISSE,  
De Heer Karl VAN HOUIDT-VAN SCHOORISSE †  
en kinderen,  
Juffrouw Magda VAN SCHOORISSE,  
De Heer en Mevrouw Georges VAN SCHOORISSE-  
BEGHIN en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Paul VAN SCHOORISSE-  
MELKEBEKE en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Luc VAN SCHOORISSE-  
BAUS en kind,  
De families VAN SCHOORISSE, D'HAENZE, VAN  
DE VELDE en BLYAU,

danken voor de blijken van  
deelname en gebeden.