

Hij leeft nu voor immer in Gods eeuwige liefde.
Dat geloven en hopen wij.
Hij hield van ons en wij van hem.



Dankbaar om wat hij voor ons betekende en in het diepe geloof dat God leven en dood in Zijn liefdevolle handen draagt, vragen wij een gebed voor :

DE HEER

ROBERT VAN SNICK

weduwnaar van **DENISE DE SCHUYTENEER**

Hij werd geboren te Steenhuize op 2 januari 1927 en is in volle overgave aan Gods Wil in de Heer ontslapen in het St.-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem op 13 april 1989, gesterkt door het sacrament van de zieken en de apostolische zegen.

Goede papa, nu we diep bedroefd en, naar menselijke maatstaven, veel te vroeg van u afscheid moeten nemen, beseffen wij ten volle wat gij voor ons hebt betekend. Met een dankbaar hart kijken wij op naar de vele gaven die uw schone leven hebben gesierd en waardoor gij voor altijd, over de dood heen, in ons hart en in onze herinnering zult blijven voortleven.

Wij bewonderen :

- uw onvermoeibare en zorgende liefde voor ons gezin ;
- het plichtbewustzijn en de verantwoordelijkheidszin waarmee gij u veertig jaar lang, als seingeveer bij de N.M.B.S. van uw taak hebt gekwetend ;
- uw eenvoudig en oprecht geloof dat gij in alle stilte hebt beleefd, maar dat zo sprekend

tot uiting kwam in uw bereidheid tot begrip en verzoening en in de hechte trouw aan uw zondagse Eucharistieviering ;
— uw vriendelijkheid in de omgang met allen die gij ontmoette, uw hartelijke goedheid en spontane dienstbaarheid waardoor gij u bij familieleden, werkmakkers, burens en vrienden zo geliefd hebt gemaakt. Steeds stondt gij klaar om een helpende hand uit te steken en om mensen plezier te doen.

Goede papa, wij danken u voor het gezin dat gij, samen met onze mama, voor ons hadt uitgebouwd en waarin wij, ondanks beproevingen, zo gelukkig hebben mogen samenleven ; dank u voor uw werk, uw liefde, uw zorg voor ons allen ; dank u ook voor de grootmoedigheid waarmee gij de pijnlijke momenten in uw leven hebt doorleefd, vooral toen onze lieve mama al te vroeg aan onze liefde werd ontnomen. Maar ook toen hebt gij moedig het leven weer aangedurfd en bleef uw enige zorg onze toekomst en geluk. Voor dat alles en nog zoveel meer, waarvoor wij geen woorden vinden, zeggen wij u dank.

Mijn geliefde kinderen, ik was zo gelukkig midden onder u en nu ik van een welverdiende rust mocht genieten, kon ik nog intenser met u meelevens en in uw vreugden en zorgen delen. Ik had nog zoveel plannen ; ik had nog zoveel voor u allen willen doen. Maar de Heer heeft er anders over beschikt. Zijn Wil geschiede.

Dank u voor de liefdevolle en toegewijde zorg en voor de innige genegenheid die ik altijd, maar vooral tijdens mijn laatste levensmaanden, van u allen heb mogen ondervinden. Uw tedere bekommernis en diep meevoelen hebben mijn lijden verzacht en mijn ziek-zijn dragelijker gemaakt. Blijf steeds een steun voor elkaar en laat uw onderlinge liefde de stevige band zijn die u als één familie samenhoudt. Vanuit Gods Vaderhuis blijven mama en ik over u waken en voor u ten beste spreken.

Mijn lieve kleinkinderen, Isabelle en Lesley, Bruno en Wouter, Bram en Tom, gij waart mijn vreugde en mijn trots. Uw vele bezoekjes, vooral de laatste maanden, brachten telkens een straaltje zon en deden mij mijn pijn even vergeten. Hoe graag had ik u als flinke kinderen zien opgroeien. Maar het heeft niet mogen zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, dank u voor de warme vriendschap en de steun die ik altijd, maar vooral in moeilijke momenten, van u heb mogen ondervinden. Tot weerzien bij de Heer.

Heer, onze God, wij danken u voor onze goede papa en vertrouwen hem nu aan uw barmhartige liefde toe. Bekroon zijn schoon en verdienstelijk leven met uw hemelse vreugde en laat hem voor altijd, samen met onze lieve mama en al onze overleden familieleden in uw vrede rusten.

*Het laatste
levensblad is gevallen.
het was goed
samen te zijn.*

Voor alle blijken van genegenheid en meelevens en voor uw vroom gebed voor onze dierbare overledene, danken u :

de families VAN SNICK, DE SCHUYTENEER,
VAN DEN BOSSCHE, DE GENDT.



Begravenissen A. Goessens-Govaert

Arnststraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grootenbergestraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07

PRINTED IN SPAIN