

†

Wil met een vroom gebed
de nagedachtenis eren van

mevrouw

Alice Van Waesberge

weduwe van de heer

Polydoor Henau

geboren te Erwetegem op 18 mei 1901
en godvruchtig overleden te Hemel-
veerdegem op 22 juli 1987, voorzien
van het Sakrament der Zieken in ex-
tremis.

Voor uw aanwezigheid en gebed
danken U de families :

Van Waesberge, Henau,

Watté en Couvreur

Wees nu niet bevreesd,
want ik heb u verlost,
u geroepen bij uw naam :
gij zijt van Mij.

Ik vergeet u nooit.

Zie in mijn handpalmen
heb ik u geschreven (Jesaia)

God wij bidden U,
wees trouw aan Uw woord
en laat ons niet in de steek,
wees trouw aan Uw belofte

Ik ben de Verrijzenis en het Leven
Wie in mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven. (Jezus)

Heer, in Uw handen beveel ik mijn
geest. Het huis van de Heer zal
mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
Wees mij genadig, God,
bij U zoek ik mijn heil.
Heer God, ik ben niet bang
want ik ben zeker van U.