



Je was in eenvoud, sterk en groot
en toegewijd aan die U dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van U bewaren.

Dankbare herinnering aan

Marc VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van **Francine VAN STERTHEM**

vader van JO en TOM

geboren te Zottegem op 2 november 1946 en god-
vruchtig overleden op 9 oktober 1990 in het
Pellenbergziekenhuis te Leuven.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Dag pa,

Een levensweg is altijd te kort,
ook voor jou, pa.

Je leven met met ons was rijk gevuld,
Je was er steeds als we je nodig hadden.

Je hebt ons zien opgroeien,
Je deelde het lief, maar hield
Je eigen lijden voor jezelf.
Desondanks bleef je optimist.

Mensen gaarne zien en helpen was een
hobby voor je.

't Is moeilijk om je los te laten,
want samen hebben we mooie dingen
beleefd.

Bedankt pa voor alles,
we gaan je missen.

FRANCINE, JO en TOM.

De familie dankt U voor de blijken van
deelneming.

Begr. Jo DENIJS - Zottegem - ☎ 091 / 60 12 52
Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 091 / 60 38 58

