

« Opdat allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij, dat zij ook één zijn, ten einde de wereld wate dat Gij Mij gezonden hebt ».



WEES IN UW GEBEDEN INDACHTIG
DE ZIEL VAN

Eerwaarde Moeder Gabriël

Mejuffrouw

Marguerite VAN WAEYENBERGE

Oud-Algemene Overste der Grauwzusters-
Penitenten van Velzeke.

geboren te St. Martens-Lierde, de 25 november 1895, en in extremis gesterkt door het H. Sacrament der zieken, tot haar Schepper teruggekeerd te Velzeke, op 18 januari 1970, in het 50e jaar van haar kloosterprofessing.

Edel mens en vrome kloosterlinge, moet Moeder Gabriël dikwijls de wonderschone woorden van de Heer op het Laatste Avondmaal gebeden hebben. Als kloosterlinge, opvoedster, overste heeft ze haar talenten rijkelijk het dubbel doen opbrengen. Vóór alles was zij diep godvruchtig, aldus een sprekend voorbeeld voor haar medezusters.

De vernieuwde Eucharistieviering was haar elke dag een geestelijke vreugde, waar

in ze overvloedig voedsel vond in het Woord en het Gastmaal van de Heer Jezus.

Haar edel verstand gebruikte zij met veel wijsheid en doorzicht. Zij bekommerde zich om haar medezusters, de zieken, de ouden van dagen, de kinderen. Ze bad en offerde voor de priesters in deze tijden. Met milde hand heeft zij hen geholpen samen met zovele armen en ongelukkigen. Voor de aanpassing van haar kloosters heeft ze dag in, dag uit gewerkt en gezorgd.

Van de Heer, die zij zo goed heeft gediend mag ze horen : « Welaan dan, goede en trouwe dienaars, treedt binnen in de vreugde van uw Heer ».

Goede Medezusters, mijn vreugde en mijn kommer, blijft in liefde voor God en de evenmens uw edel werk voortzetten.

En Gij, mijn geliefde Familie, die mij toch zo duurzaam waart, heb dank voor al de blijken van genegenheid en ware liefde.

Gij allen, met de zieken, de ouden van dagen en de kinderen, weest mijn ziel indachtig.



De Oversten en Grauwzusters-Penitenten.
De Familie Van Waeyenberge,

BEDANKEN.

Druk. De Beiaard