

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het  
geschied.



BID VOOR DE ZIEL VAN

**De heer**

**Theophiel VAN WAEYENBERGE**

**echtgenoot van mevrouw Maria Rouckhout**

geboren te Erwetegem op 10 mei 1893 en  
er rustig in de Heer ontslapen op 30 mei  
1975, gesterkt door de laatste troostmidde-  
len der zieken. Lid van de confrerie van de  
H. Barbara en van de bond der gepensio-  
neerden.

---

In het huis van mijn Vader  
is ruimte voor velen.

Ik ga heen om U een plaats voor te berei-  
den en dan kom ik terug om U op te  
nemen bij Mij.

---

Heer om God  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden  
tekenen ons bestaan.

Wij bidden U voor deze dierbare overle-  
dene die van ons is heengegaan.

Wij danken U omdat onze zorg voor hem  
ons dichter bij elkaar heeft gebracht.

(Liturgie der overledenen.)



De families : VAN WAEYENBERGE,  
ROUCKHOUT,  
DE RIJCKE en  
PIJCKE,

danken u van harte voor de blijken van  
deelneming en gebeden.

---

Drukkerij W. Leenaert - Erwetegem.