

Looft de Heer in orgelspel en koorgezangen!



Uw genegenheid reike verder dan de dood en vergezelle de ziel van

## De Heer **ARMAND VAN WAMBEKE** **KOSTER-ORGELIST**

Weduwnaar van

Mevrouw **MARTHA BROODCOORENS**  
geboren te Schorisse de 9 Maart 1891 en er  
zeer godvruchtig overleden op H. Sacramentsdag,  
de 17 Juni 1954.

Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk en de Pauselijken Zegen.

**Lid van de bond van het H Hart,  
H Franciscus & andere godvruchtige  
genootschappen.**

**Voorzitter van de Bond der Kroostrijke  
Gezinnen. Oud-Strijder 1914-18.**

— - 0 - -

Indien het waar is dat O.L. Heer zijn goede vrienden  
meest beproeft, dan moet de overledene wel tot Gods  
intiemste vrienden worden gerekend.

Hard trof hem, tien jaar geleden, het verlies van zijn  
voorbeeldige echtgenote. Van toen af droeg hij de  
zware gezinslast alléén. En hoe heeft, de laatste maan-  
den vooral, een onverbiddelijke ziekte hem gemarteld.

Toch mag hij, als vader en als kerkbediende, tot  
voorbeeld worden gesteld. Nooit kloeg hij over de  
last, nooit morde hij tegen Gods ondoorgrondelijke  
plannen, en nooit — van hoe weinigen kan men dit  
getuigen! — nooit heeft men hem over iemand kwaad  
horen zeggen. Aan de opvoeding van zijn kroostrijk  
gezin gaf hij zich zonder beperking, en de tijd die hem  
overbleef was voor de kerk; want zijn kostersambt  
nam hij waar als een apostolaat: altijd naderde hij het  
altaar vol eerbied, in de priesters bleef hij Gods plaats-  
vervangers zien, en iedereen voelde aan dat hij van  
zijn zang en orgelspel een gebed maakte.

Zijn onuitputtelijke geesteskracht, zijn idealisme  
haalde hij uit de onvervangbare, bodemloze bron; de  
dagelijkse Communie. Heel zijn leven, en vooral ge-  
durende zijn dertigjarig kosterschap, gaf hij dit prach-  
tig voorbeeld aan de parochie, zelfs nog toen hij zich  
met de hulp van een stoel naar de communiebanc  
moest slepen. Treffend is het dan ook dat hij sterven  
mocht op H Sacramentsdag, de ogen gericht naar  
eindelooze verten en een glimlach op het gelaat. Zo  
sterft alleen een rechtvaardig man!

Mijn Kinderen, ik dank u: ge hebt mijn lijden door  
zorgzame liefde verzacht. Uw lieve Moeder, die u zo  
vroeg ontviel, verwelkomde me reeds in de hemel.  
Samen waken we over u allen; denkt aan onze raad-  
gevingen, volgt ons voorbeeld na, en ge zult het  
rechte pad blijven begaan. Dierbare Zoon, Gods  
Priester, wees een geestelijke vader voor uw zusters  
en broer. Mijn Dochter, kloosterlinge van de Heer,  
bid en offer voor uw ouders, broers en zusters. Beste  
Broers, Zusters en Familieleden, wilt ge mijn kind-  
ren met raad en daad bijstaan om mijnentwille?  
O. L. Heer zal het u ten goede aanrekenen, en ge zult  
door het gebed van mijn schoonzusters-kloosterlingen  
worden gesteund.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.  
300 d. afl.

---

Druk. Portois Schorisse.

---

Eerwaarde Heer Noël VAN WAMBEKE;  
Mejuffer Christiane VAN WAMBEKE;  
Mejuffer Marcella VAN WAMBEKE;  
Eerw. Zuster Maria - Gerda in de wereld Mejuffer  
Anna VAN WAMBEKE;  
Mejuffer Mia VAN WAMBEKE;  
Mejuffer Hilde VAN WAMBEKE;  
Heer Geert VAN WAMBEKE;

De familiën Van Wambeke, Broodcoorens,  
Roman, Everaet; BEDANKEN.