

O. H. Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

HENRI VAN WAMBEKE

Weduwnaar van Mevrouw **EMMA ROMAN**

geboren te Ste. Maria-Hoorebeke den 3 Oct. 1863
en schielijk overleden te Schoorisse
den 12 April 1947.

Gezalfd met het H. Oliesel.

**Lid van den Bond van het H. Hart,
H. Franciscus, H. Rochus & Rozenkrans.**

— o —

We staan, ja, voor eene schielijke maar niet onvoorbereide dood; want de duurzame overledene was steeds een voorbeeldige christen op alle gebied; vurig godsdienstig en godvruchtig; sterk, moedig, plichtvervullend man en vader; vaststaande in het christen geloof dat hij niet alleen beleed door woorden, maar toonde in al zijn doen en laten. Hoeveel jaren was hij kerkzanger, fakkeldrager in processies, H. Mis bijwoner ook binst de week en deelnemer aan de goddelijke diensten! Dit belicte hem niet zijnen stiel goed, zeer goed te doen en een kroostrijke familie te stichten en tot welvaren te brengen.

Terecht gunnen wij hem een schoone plaats in de rij onzer oudjes, wiens afsterven we betreuren, want in hun dood verliezen we een krangig voorbeeld. Zoo een man van plicht kan rustig en waardig de handen voor 't laatst vouwen als om eeuwig te bidden en onbevreesd voor 't oordeel Gods te verschijnen.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik ben blij om uw welvaren en dank u om uwe kinderlijke genegenheid. Vader blijft met Moeder in uw midden door hun voorbeeld en uw gebed, tot we eens samen zijn in den Hemel.

Goddelijk Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Dr. PORTOIS Schoorisse.

Mijnheer Armand VAN WAMBEKE-BROODCOORENS en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN WAMBEKE-VERBEKEN kinde-
ren en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Odilon DEMEDTS-VAN WAMBEKE en kin-
deren;

Mijnheer en Mevrouw Theo VANDER HAEGHEN-VAN WAMBEKE
en kinderen;

Juffrouw Anna VAN WAMBEKE;
Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN WAMBEKE-DE RAEDT en kin-
deren;

Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN WAMBEKE-LEECE en kin-
deren;

De familie VAN WAMBEKE-DE KEYSER;

De familie ROMAN-VAN HOLE;

Danken U voor Uwe blijken van
christelijke deelneming en gebeden.