

De ijver voor Gods huis bezielde hem.



DANKBAAR GEDENKEN WIJ
DE GENADE EN DE VOLTOOIING
VAN HET PRIESTERLEVEN VAN

ZEEERERWAARDE HEER

Cyriel VAN WETTER

rustend pastoor van Oudenaarde - Leupegem.

Hij werd geboren te Schorisse op 10 april 1909 en overleed haastig te Deinze op 2 april 1989, en werd gezalfd met het H. Ziekensacrament.

Hij werd priester gewijd te Gent op 26 mei 1934, vervolgens leraar aan het College te Geraardsbergen van 1934 tot 1937, onderpastoor te Petegem - Oudenaarde van 1937 tot 1944, onderpastoor te Oudenaarde Sint-Walburga van 1944 tot 1954, pastoor te Lozer van 1954 tot 1960, pastoor te Leupegem van 1960 tot 1988, waarna hij op rust ging te Kruishoutem.

Na een rijkgevuld en verdienstelijk priesterleven is pastoor Cyriel Van Wetter teruggekeerd naar zijn God en Schepper. In hem hebben wij Gods Vader-zijn voor de mensen mogen ervaren. Vooral op zijn Sint-Amandus-parochie te Leupegem, waar hij 28 jaar pastoor is geweest, heeft hij zijn talenten ten volle kunnen ontplooiën.

Met ijver, veel zorg en vol attenties maakte hij de kerk tot een juweeltje. Verlangend naar een verzorgde liturgie zocht hij mensen die hun steentje hiertoe konden bijdragen. Misdiensnaars,

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oud.

lectoren, een flink zangkoor en vooral Germain, zijn ceremoniaris, zijn namen die voor immer prijken op zijn palmares.

Hij zag materiële noden en verbouwde de parochiezaal. Maar zijn levenswerk was wel de nieuwbouw van de mooie kapel van de H. Rita. Aan veel deuren heeft hij daarvoor aangeklopt: bij officiële instanties om toelagen en bij zijn parochianen om geldelijke steun.

Zijn mensen waardeerden wat hij deed. Zij waren hem dankbaar en hij verwierf zich al die jaren veel vrienden. Immers, als parochiepriester, stond hij open voor iedereen. Hij was mild en in stilte heeft hij velen geholpen.

Zijn parochiewerk was zijn leven. Door zijn opgeruimdheid en zijn gezonde collegiale geest vond hij bij zijn confraters altijd dienstwillige hulp, vooral toen hij het de laatste jaren een beetje moeilijker kreeg om zijn priestertaak te vervullen.

Daarom danken wij de Heer voor deze priester, die ons als een getuige van Gods aanwezigheid voorging. Nu zegt hij «dank u» aan zijn familie en aan zeer velen, maar vooral aan zijn zusters die hem stil en trouw terzijde stonden. Door hun onverdroten dienst, kreeg hij de vrijheid om zich ten volle als priester in te zetten.

H. Rita, bid voor ons.

Uw deelname was ons een troost.

Uw gebed was hem een hulp.

Wij danken U van harte.

De familie VAN WETTER.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde