

Dankbaar aandenken aan

de heer

Rudy Van Wetter

geboren te Zottegem op 10 november 1950
en er thuis plots overleden op 16 juli 2006.

Namis in de dekenale kerk te Zottegem op
zaterdag 26 augustus 2006 om 18.30 u.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Vader, wij hielden van je.
Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.
Stil straalde je rust en vertrouwen uit.
Je rotsvast geloof was je leidraad.

Zoals je hebt geleefd,
ben je ook gestorven:
nog bruisend van activiteit,
in harmonie met de natuur.

Ontroerd door de plotselinge leegte
die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid,
je wijze raad.

Vader, we danken je
voor wat je voor ons bent geweest
en in gedachten altijd zult blijven.



buromac