

GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE JONGE HEER
BERTRAND VAN WIJMEERSCH

zoon van

Mijnheer Albert en Mevrouw Anna Hubo

geboren te Zegelsem, de 2 februari 1946 en schielijk
overleden te St-Maria-Horebeke de 29 augustus 1961

Jong-kajotter van de Afdeling van Schorisse

De dood van iemand is meestal een bedroevende gebeurtenis die des te pijnlijker is als het een jong leven betreft dat plots wordt afgebroken. Dit is ook het geval bij het afsterven van deze gezonde en sterke jongeman. Met recht en reden treuren en wenen hier een vader en een moeder en twee broers over hun geliefde zoon en broer.

Een spijtig en ongelukkig toeval en een stom noodlot lijkt deze dood in ons aller ogen. En dit is in waarheid ook zo voor ons. Welke betekenis deze dood heeft in het plan van Gods Voorzienigheid, weten we niet. We kunnen erom treuren maar mogen niet in opstand komen tegen God, de Meester van alle leven. We kunnen ons afvragen: waarom? Maar we moeten ook weten dat God **altijd goed** is voor ieder van ons en **nooit het kwade** voor ons wil, ook al schijnt het soms anders te zijn.

Met levensmoed en werklust beziel was deze sterke jongen voor zijn ouders een flinke hulp. Hij was vol ijver en goede wil voor zijn werk, maar ook voor de kristelijke arbeidersjeugdbond waarvan hij gaarne deel uitmaakte.

Hij stierf al werkende . . . Waarom zou God niet barmhartig zijn voor deze werkmate jongeman die als slachtoffer viel van zijn werk dat toch ook in dienst staat van zijn evenmens?

Mijn beste vader, mijn dood is een harde beproeving voor u. Ik hielp u zo gaarne. Nu zult ge mijn steun moeten missen. Blijf sterk in deze beproeving.

Mijn lieve en brave moeder, ik weet dat ge dit kruis moedig zult dragen, onderworpen aan Gods H. Wil. Gij waart het goede voorbeeld voor ons. Hoe dikwijls zijt ge niet met ons allen samen naar de zondagsmis geweest. Ik zal er nu niet meer bij zijn maar toch zal ik er een plaats blijven hebben in uw hart, in uw gedachten en in uw gebed. Dank voor uw voorbeeld en uw liefde.

Mijn beste broers en schoonzuster weest gij nu een sterke steun voor onze ouders. Houdt mijn gedachten samen met hen in eer.

Dierbare grootouders, bloedverwanten en vrienden weent om mij maar vergeet mij niet in uw gebed.

Mijn dierbare makkers in de K.A.J., blijft trouw aan uw ideaal. Ook uw gebed samen met dat van mijn familieleden is nu de grootste blijk van uw vriendschap.

Aan u allen, vaartwel in dit leven en tot weerziens is de eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, onferm U onzer.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

De Familie VAN WIJMEERSCH en
HUBO,

bedanken voor de blijken van deelne-
ming en gebeden.