

« Voor mij enkel een tekst uit de H. Schrift en uit de Liturgie ». (Uitdrukkelijk verzoek van de overledene).



Met dankbaarheid en liefde denken wij  
terug aan de Heer

**Leonce, Ghislain, Louis, Honoré**

**VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw

**Jeannine VAN DEN HERREWEGHE,**

**Directeur der Voorbereidende afdeling  
van het Sint-Catharinacollege.**

Hij werd geboren te Geraardsbergen op de 2de mei 1915 en overleed te Leuven, versterkt door de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk, op de 24ste augustus 1968.

Laten we bidden,

God wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U voor Uw dienaar Leonce die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan : laat uw heilige engelen hem opnemen en geleiden naar het hemels vaderland, het paradijs : zodat hij die in U geloofde en op U vertrouwde, de eeuwige straffen moge ontgaan en deel krijgen in de hemelse vreugde. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Jahwe, mijn hart is niet trots,  
Niet hovaardig mijn ogen ;  
Ik houd mij niet op met geweldige plannen,  
Met dingen, die te hoog zijn voor mij.  
Neen, ik voel mij zo klein,  
En beeld mij niets in ;  
Zoals het kleine kind aan de borst van zijn moeder,  
Ben ik een kindje voor U.  
Israël, stel uw hoop op Jahwe,  
Van nu af tot in eeuwigheid !

Psalm 131 (130)

O. L. V. van de Oude Berg, spreek voor hem ten beste.

H. Theresia van Lisieux, bid voor ons.

**Voor Uw medevoelen weze U langs deze weg  
oprechte dank gezegd door de echtgenote, de  
kinderen, de ouders en de naastbestaanden  
van de overledene.**