

Deze die gij beweent, is U ontomen om tot een
beter leven over te gaan.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria VANWIJMEERSCH

Weduwe van Mijnheer

Alfons VAN CAUWENBERGE.

Geboren te Zegelsem de 17 september 1872 en
godvruchtig overleden te Opbrakel
de 14 juli 1956.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Deze deugdzaame vrouw heeft midden haar familie geleefd gelijk een vreedzame en weldoende geest; mild weggevend het geluk dat zij ontving. Goede echtgenote, tedere moeder, altijd streng voor zichzelf en toegevend voor anderen, zo was zij het treffend beeld van een kristene vrouw.

Eenvoudig en stil was haar leven maar haar godsvrucht en haar werkzaamheid zijn een voortdurend voorbeeld geweest.

Groot was haar godsvrucht tot O. I. Vrouw : gedurende haar ziekte had zij haar rozenkrans in de hand, en wanneer zij niet meer werken kon heeft zij haar kinderen gesteund door haar gebed en door het voorbeeld van haar leven. Gelukkig zijn zij die zulke moeder gehad hebben want haar voorbeeld blijft leven ook al is moeder gestorven.

Zij was een vrouw met een levendig geloof, met een diepe godsvrucht, een vrouw met onwankelbare goedheid en dit leven werd bekroond door een volmaakte onderwerping aan Gods Wil gedurende haar leven maar vooral op het uur van de beproeving.

Mijn duurzame kinderen, ik sterf gerust want ik heb getracht kristelijk te leven. Ik dank U voor uw zorgen en uw liefde. Blijft trouw aan ons katholiek geloof zoals ik het U voordeed : dat was mijn laatste bekommernis voor ieder van U : U als echte kristenen te zien leven in een wereld die zich meer en meer van Kristus afkeert. Bidt voor mij zoals ik voor U heb gebeden.

Beminde familieleden en vrienden, ik dank U voor uw genegenheid, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl.)



De families VAN CAUWENBERGE en
VANWIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.