

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel
van de heer

Remi Van Wymeersch

Echtgenoot van Mevrouw

Alida Van Schoorisse

geboren te Nederbrakel de 26 Augustus 1895
en godvruchtig overleden te Schorisse
de 18 December 1965.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

—

« Zalig de man die de beproeving doorstaat, want
als hij beproefd is geweest, zal hij de kroon des levens
ontvangen, die God beloofd heeft aan degenen die
Hem beminnen »

BRIEF H. JAC.

Elk kruis, elk lijden met geduld gedragen, is een
bloem aan de kroon die ons wacht bij onze hemelse
Vader.

Een harde beproeving heeft de dierbare overledene
te dragen gehad; hij verdroeg alles gelaten. In volle
overgave aan Gods H. Wil, heeft hij de Sacramenten
der zieken en de H. Teespijze ontvangen, getroost
en nog meer gesterkt in zijn lijden, vast betrouwend
op Gods goedheid, die alles ten beste schikt voor ons.

Zacht is hij de dood ingegaan; gelouterd door het
lijden zal hij met Christus verheerlijkt worden.

Bemide Echtgenote, ik ben onttrokken aan uw
ogen, maar niet aan uw liefde; ik bewaar de schone
herinnering aan uw trouwe verkleefdheid en aan de
goede zorgen en de vertroostingen, die ik van u
mocht ontvangen. God lone u voor dit alles.

Dierbare Kinderen en Familieleiden, blijft mij allen
uw liefde tonen door voor mijn zielerust te bidden.

Jezus, Maria en Jozef, dat zijn ziel met U in
vrede ruste. Amen.

Mw Remi VAN WYMEERSCH geboren Alida VAN SCHOORISSE;
Heer en Mevrouw Albert VAN WYMEERSCH-HUBO en kinderen;
Heer en Mevrouw Willy DETANT-VAN WYMEERSCH en kinderen;
De familie Van Wymeersch-De Ruyver;
De familie Van Schoorisse-De Temmerman;

denken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.