

Gedenk in uw gebed de ziel van  
DE HEER

## VICTOR VAN WIJMEERSCH

Echtgenoot van mevrouw  
JUDITH PELEMAN

Geboren te Nederbrakel op 31 januari  
1901 en godvruchtig overleden te Aalst  
op 23 mei 1980, gesterkt met de HH. Sa-  
kramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond der  
gepensioneerden

---

Komen en gaan : het is een wet van het  
leven waaraan niemand ontkomt. En toch is  
het altijd een schok, zowel voor diegene die  
moet gaan als voor hen die achterblijven.

„Hij had een schone ouderdom“. Dat wil  
dan zeggen : hij heeft zijn tijd gehad. En  
het is waar, dat is de gang van het leven.  
Maar weer : voor wie moet gaan en voor  
wie achterblijven is het een grote schok.

Voor een kristen is er maar een maatstaf  
die geldig is in de ogen van God : heb ik  
de talenten en de tijd die mij geschonken  
werd goed besteed ?

Dan mag ik zeggen zoals Ons Heer : Vader  
in uw handen beveel ik mijn geest. Zorg

Gij nu voor hen die ik moet achterlaten.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkind, God  
heeft mij geroepen en dan moet de mens  
gaan. Ik heb van u gehouden zoals gij van  
mij. Laten we de Heer danken voor de vele  
jaren die we mochten samen zijn en vergeet  
vader niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN WIJMEERSCH,  
PELEMAN,  
DE CROO en  
HAEGEMAN

danken u voor de blijken van deelneming.

---

Begravenissen - grafzerken  
William Depoorter, Denderleeuw - T. 66.62.43