



De dood der rechtvaardigen is maar een
overgang tot een beter leven. H. Athan.

BIDT VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw Celestine VAN WYMERSCH

Weduwe van de Heer Petrus Gosse

geboren te Nederbrakel op 8 april 1885
en schielijk overleden te Mechelen op
7 februari 1974.

«Voor Uw gelovigen, o Heer, wordt
het leven niet ontnomen, maar verwis-
seld».

In het licht van het geloof in het
Eeuwig Leven en met de daaruitvloeiende
hoop op wederzien bij de Heer heb-
ben wij haar ten grave gedragen.

Zij blijft voortleven in onze gedach-
ten, maar vooral in onze gebeden. Moge
het de Heer behagen haar in de glans
van Zijn Aanschijn op te nemen.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID !



Een milde troost waren ons
Uw blijken van deelneming
en genegenheid.

Daarom danken U zeer :

De Heer en Mevrouw Albert Gosse-Van Dooren
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Weduwe Albert Herregodts-Gosse
kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Omer Gosse-Van Lierde
kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Leon Watthe-Gosse
kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Egidius Deneyer-Gosse
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Weduwe Aloïs Delcourt-Gosse
kinderen en kleinkinderen,
En de familie

Europalaan 37 - 2800 Mechelen

Druk. J. Van Rompaey en Zoon - Tel. 451.86