



Vroom aandenken aan
de heer

Louis, Cyriel Van Wijnendaele

echtgenoot van mevrouw
Clara De Sutter

geboren te Zottegem op 31 juli 1921 en er
overleden in huiselijke kring
op 28 november 1996,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

*Voormalig uitbater "Katholieke Kring" Zottegem
Ere-brandweerman
Ere-voorzitter N.C.M.V. Zottegem
Oud-gemeenteraadslid*

Lid van verschillende katholieke en andere verenigingen

De families Van Wijnendaele, De Sutter,
Van Der Meeren en Van Crombrugge,
danken u voor de blijken van deelneming.

*Slaap wel pa, tot morgen!
Helaas, die morgen kwam er niet.
Bijna zonder te beseffen
dat het ogenblik van scheiden gekomen was,
ben je vredig vertrokken,
stil en rustig,
omringd door uw gezin.
Zo te sterven was uw vurige wens.
Stil en dankbaar,
gedenken we samen de
gelukkige momenten van weleer.
Dank u pa, voor
uw goedheid, uw optimisme, uw oprechte
vriendschap.
Cyriel, je was een beste echtgenoot,
een pa uit de duizend,
de beste peter, een goede vriend.*

*Grote God,
wij danken U om al het schone
van U, zo maar ontvangen.
Laat pa, nu uw zorg ervaren
en geef hem,
een plaats in uw woning
die Gij voor ieder van ons bereid hebt.*

