

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bidopdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Louise Van Wittenberghe

Echtgenote van de heer

EMIEL SPILEERS

geboren te Schorisse op 10 december 1901 en
godvruchtig overleden te Ronse op 1 april 1967.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Wij weten dat leven en dood, gezondheid en ziekte van de Heer komen, volgens de wijze en barmhartige schikking van de Goddelijke Voorzienigheid. Vol betrouwen op Zijn goedheid, onderwerpen wij ons ootmoedig en zonder morren, maar met een hart vol droefheid.

Zorgzaam en liefdevol bestuurde de dierbare overledene haar gezin: voor haar echtgenoot en haar kinderen heeft ze gewerkt en geleefd. Kort was de rust die haar hier beneden gegund werd. Moge zij thans de eeuwige rust genieten bij de Vader in de hemel.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, zo gaarne was ik bij u. God die oneindig wijs is, oordeelde dat mijn uur gekomen was Betrouw op Hem. Ik reken op uw gebeden, vooral in de H.Mis.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer Emiel SPILEERS;

Heer en Mevrouw Albert SPILEERS-CANNOO en zoon;

Heer en Mevrouw Julien DELANGHE-SPILEERS;

Heer en Mevrouw Laurent MINCKE-SPILEERS en kinderen;

Heer en Mevrouw Gilbert SPILEERS-D'HOLIESLAGER en kind;

De familie Van Wittenberghe-Vander Stricht;

De familie Spileers-Dhaese;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk Portois Schorisse.